

De tog flyget till medeltiden : svenskarna i Jemen



ISBN:	9789163319303
Författare:	Lennart Andersson
Förlag:	Z-förlaget
Antal sidor:	240
Kategori:	Historia
Utgivningsdatum:	2008-07-01

[De tog flyget till medeltiden : svenskarna i Jemen.pdf](#)

[De tog flyget till medeltiden : svenskarna i Jemen.epub](#)

En grupp svenskar bestämde sig för att bo med sina familjer och arbeta i ett av jordens fattigaste och mest slutna länder. De beskriver sin upplevelse som att förflyttas tillbaka till medeltiden. Där skulle de införa något av det modernaste som fanns på femtiotalet - flyget. Boken handlar om de piloter och mekaniker som arbetade i Jemen mellan 1948 och 1964 och om deras familjer och barn. Den utgör ett stycke okänd samtidshistoria och handlar om flyg, men också om människor. För flera av svenskarna och deras familjer blev vistelsen i Jemen ett stort äventyr, för en del av dem ett mindre lyckat sådant. Bland Jemensvenskarna fanns en del färgstarka personer. Ett exempel är Thorsten Akrell, som blev känd i rikspresen när han med flygplan "enleverade" en annan mans hustru från Beckomberga sjukhus. Under kriget var han hemlig agent, bland annat i Budapest (jfr Raoul Wallenberg) och han var också inblandad i en amerikansk operation som gick ut på att kidnappa Göring. Efter kriget hamnade han som pilot hos imamen av Jemen. En annan färgstark person var "Gus" Gustafsson, den som stannade längst av alla svenskar i Jemen. Han var med om uppror, var inblandad i vapensmuggling och blev tillfångatagen av rebeller.

Till sist dog han i Jemen i samband med en översvämning. Boken baserar sig i huvudsak på intervjuer och arkivforskning och är illustrerad med ett större antal foton i svartvitt och färg, de flesta unika.

Ja, fy fan... ”Det var ganska överraskande. TJENARE FOLKET. Tyckt&Tänkt Posted by Tommy SvenssonWed, April 11, 2018 23:29:18. TJENARE FOLKET. ' Ja, fy fan. Ja, fy fan. Ja, fy fan... ”Det var

ganska överraskande. ' Tyckt&Tänkt Posted by Tommy SvenssonWed, April 11, 2018 23:29:18. Att det fanns de som sympatiserade visste jag, men inte att de var så många, säger säkerhetschefen Bo Hansson på Borås stad. Tyckt&Tänkt Posted by Tommy SvenssonWed, April 11, 2018 23:29:18. Att det fanns de som sympatiserade visste jag, men inte att de var så många, säger säkerhetschefen Bo Hansson på Borås stad. Ja, fy fan... ”Det var ganska överraskande. ' Ja, fy fan. ' Ja, fy fan. ' Ja, fy fan. Att det fanns de som sympatiserade visste jag, men inte att de var så många, säger säkerhetschefen Bo Hansson på Borås stad. TJENARE FOLKET. Ja, fy fan... ”Det var ganska överraskande. TJENARE FOLKET. Ja, fy fan... ”Det var ganska överraskande.