

Månfågel



ISBN:	9789129680829
Författare:	Ingelin Angerborn
Förlag:	Rabén & Sjögren
Antal sidor:	210
Upplaga:	1
Kategori:	Skönlitteratur
Utgivningsdatum:	2012-06-14

[Månfågel.pdf](#)

[Månfågel.epub](#)

Det kom inget mer brev. De väntade och väntade, men förgäves. Brevlådan förblev tyst och tom och oron knöt sig i Vendelas mage. Hade det varit för sent, trots allt? Det börjar med ett brev. Det där brevet Vendela skriver en kväll när hon känner sig ensamast i världen. Allt är så orättvist. Gabriel bryr sig inte om henne, mamma finns inte mer och till råga på allt har bästa kompisen Minna flyttat till London. Vendela vet inte riktigt varför, men hon tar med sig brevet ner till ån och stoppar in det mellan två stenar vid strandkanten. Kanske kommer någon att hitta det där. Någon som också känner sig ensam och behöver en vän. Och det dröjer inte länge innan Vendela får svar. Men vem är det egentligen som svarar? Är det Minna som skojar? Eller är det konstiga Cornelia, som har flyttat in i lägenheten under? Eller är det någon helt annan, någon som inte alls hör hemma i Vendelas värld? Någon från en annan tid ... Ingelin Angerborn är oöverträffad när det gäller magisk realism för mellanåldern. Hon blandar det vardagliga och hemtama med tidsresor och spöken på ett sånt sätt att allt känns möjligt. Det övernaturliga blir helt enkelt naturligt.

Men jag trodde att det var en engångshändelse. Jag har nog alltid vetat att det som hände förra sommaren verkligen hände. Nu vet jag att det inte var det. Jag har nog alltid vetat att det som hände förra sommaren verkligen hände. Men jag trodde att det var en engångshändelse. Jag har nog alltid vetat att det som hände förra sommaren verkligen hände. Men jag trodde att det var en engångshändelse. Nu vet jag att det inte var det. Men jag trodde att det var en engångshändelse. Nu vet jag att det inte var det. Jag har nog alltid vetat att det som hände förra sommaren verkligen hände. Nu vet jag att det inte var det. Jag har nog alltid vetat att det som hände förra sommaren verkligen hände. Jag har nog alltid vetat att det som hände förra sommaren

verkligen hände. Men jag trodde att det var en engångshändelse. Nu vet jag att det inte var det. Nu vet jag att det inte var det. Nu vet jag att det inte var det. Men jag trodde att det var en engångshändelse.

Jag har nog alltid vetat att det som hände förra sommaren verkligen hände. Men jag trodde att det var en engångshändelse.